

År 1847 den 6 Oktober öppnades skolan för första gången i Prestorp, hoars gamla skolhus då var nybyggt. Läraren var då A Berg. Denne besökte skolan på dagen jämt 50 år senare då afgångsexamen med dövarande 4^{de} klassen i skolan hölls. Före Berg hade i St. Abby skogbygd tjänstgjort en lärare, som hette Eriksson. Denne var den förste skolläraren i södra delen af församlingen. På haustid ambulerade skolan i bondgårdarna. Efter Berg tjänstgjorde i Prestorp en följd af år en lärare som hette Andersson, och då denne en par år åtagit tjänst ledighet, en Rydman från Adelsöf.

Efter Andersson, som flyttade till Strå, tjänstgjorde i 6 år en lärare vid namn Fridner, som sedermera flyttade till Trehörna. Fridners efterträdare blef Carl Rydbeck, som år 1894 afgifs med pension. Den 1 jan. 1895 tillträdde Alfred Alberg tjänsten som ordinarie lärare. År 1899 anställdes biträdande lärarinna vid skolan. Den första biträdande lärarinna var Alma Cederborg, som tjänstgjorde till 15 augusti 1903. Den 15 augusti samma år tillträdde biträdande lärarinnetjänsten af Hilda Andersson-Liden.

Den 15 augusti år 1900 flyttade skolan in i nybyggda lokaler. Det nya huset hade uppförts af Byggnästare H. L. Bäck, Ödeskog, för en entreprenadsumma af 5.200 kr.

Skolan invigdes af dövarande kyrkoherden i församlingen D. H. G. A. Traner (Inteckningarna gjorda af Alberg d. 29 jan. 1907) - Den 1 juli 1918 lämnade Hilda Liden sin tjänst vid skolan med anledning af giftermål och en lärarinna Elma Karlsson antogs i stället Hon tjänstgjorde likvärdt endast i 12 veckor under höstterminen 1918.

emedan hon till följd av spanska sjukau blev uttand,
satt till vidare tjänstgöring. Den 1 febr. 1920 avgick
hon från tjänsten. Under fröken Karlsons sjukdom
och därefter intill 1 juli 1920 uppehöll fru Högberg från
Kön betr. lärartjänsten i egenkap av utvalde
Vårterminen 1918 då fröken Liden uppehöll tjänsten vid mindre
folkskolan i Högshult vikarierade i Prästorp en läsår,
inna Agnes Lindell från Täckelsång i Kron. län.

Fröken Axel Berg avled den 1925?. Under hns sista sjukdom
tjänstgjorde sju sjuvikaerier. Särskilt Birna Wallgren, Birna F. O. Skriver
J. E. Gustavsson samt Iken Andersson. En full art. time vidles sedan frö-
ken H. J. Ryger Klerm. Hon kvarstannade emellertid endast ett halvt år,
varefter hon anfyllde till sin hemsökare M. Uby. Efter honen vidles frö-
ken Karl O. H. Jonsson från Skallsberg, Örebro län, till ord. time från a m 1/2-26.

Under Karl Johnssons tid tjänstgjorde som sjuvikaerier för honom vid ett
par tillfällen Helmer Bengtsson (feb. 1927), Carl-Ivan Granholm (apr. 1929),
Ivar Albertsson (maj-juni 1930) och Nellie Johnsson (feb. 1942). I mars-juni
vikarierade Marie Möller. I januari 1946 tillträdde Karl Johnsson en
tjänst i Motala. Han efterträddes i Prästorp av Ragnar Lindell, som
stannade 3 terminer vid skolan. 1948-49 hade skolan änyo en ordi-
narie lärare, Sven Holm, som dock ej stannade mer än ett läsår.
Han flyttade efter detta till Skillingaryd. 1949-50 vikarierade Lars
Erik Johansson, som därefter flyttade till Motala. Läsåret 1950-51
uppehölls lärartjänsten av två icke examinerade lärare, på höst-
terminen av Ingrid Pedro och på vårterminen av Ingemar Leander.

Den 17 1951 blev Lars Gillblom (tidigare Fämebo, Värmland) ordinarie
lärare i Prästorp. I jan. 1952 bytte skolan namn. Istället för Prästorp
fick den namnet Boets skola, detta emedan en ny skola togs i bruk.
Den nya skolan kostade c:a 450 000 kr. att uppföra. Samtidigt
lades Åsa och Gäddskults småskolor ned och småskolan förlades

vikarierade Marie Möller. I januari 1946 tillträdde Karl Johnsson en
tjänst i Motala. Han efterträddes i Prästorp av Ragnar Lindell, som
stannade 3 terminer vid skolan. 1948-49 hade skolan änyo en ordi-
narie lärare, Sven Holm, som dock ej stannade mer än ett läsår.
Han flyttade efter detta till Skillingaryd. 1949-50 vikarierade Lars
Erik Johansson, som därefter flyttade till Motala. Läsåret 1950-51
uppehölls lärartjänsten av två icke examinerade lärare, på höst-
terminen av Ingrid Pedro och på vårterminen av Ingemar Leander.

Den 17 1951 blev Lars Gillblom (tidigare Fämebo, Värmland) ordinarie
lärare i Prästorp. I jan. 1952 bytte skolan namn. Istället för Prästorp
fick den namnet Boets skola, detta emedan en ny skola togs i bruk.
Den nya skolan kostade c:a 450 000 kr. att uppföra. Samtidigt
lades Åsa och Gäddskults småskolor ned och småskolan förlades
till Boets nya skola. Lärarinna blev Tjona Friberg (f.d. Högshult
och Åsa). Lärarinna för klass 3-4 var vid denna tid fru Ebba Wliger
(f. Bäckström). Hon kom till Prästorp redan 1922.