

## Uppgifter om byn Hagen, hämtade ur kyrkoböckerna

16951230 dog Margareta, Håkan Månssons dotter i Stengårdshult, f i Hagen, ? ? på föräldragården, 22  
16960124 dog Jon Larsson i Hagen, inhyses i 13 år, br bonde i Tyrabol i 60 år, 101 år  
1697 vigdes Lars Månsson i Hagen, en dräng m p Kerstin Persdr i P-----  
16990215 dog h Kerstin Olofsdr, rytt.Lars Knutssons änka i Hägna(Hagen), sedan i Höghult brukande, brukat  
efter mannens död några år, sedan inh. hos sonen, död 68 år, gift 2 ggr,  
17030807 dog Olof Jonsson i Boet, br bonde, f i S----bergs sn, med föräldrarna ? t St Aleryd, brukat  
i Hagen i 22 år, sedan till Boet i 16 år, 72 år  
1705 vigdes Hans Bengtsson, bonde o änkring i Hagen m Anna Börjesdr  
17050117 dog h Sigrd Jonsdr, Hans Bengtssons hustru i Hagen, f i Järnsås socken,  
1706 vigdes Per Jonsson, tjdr i Järnstad, f i Ödeshögs sn, m Anna Jonsdr på Hagens ägor  
17060324 Ingrid, Hans Bengtsson o Anna Börjesdr i Hagen  
1707 vigdes Hans Bengtsson i Hagen, änkring o br bonde, m p Ingrid Andersdr, tjän. i Blixhult  
17070225 dog h Anna Börjesdr, Hans Bengtssons h i Hagen, f i (Uppsala), uppväxt i Hagen, 35 år  
17120106 Sigrd, Hans Bengtsson o Ingrid Andersdr i Hagen  
17160430 Maria, Måns Bengtsson o Ingrid Andersdr i Hagen  
17160506 Olof, Bengt Olofsson o Kerstin Nilssdr på (Hagens ägor)  
17170427 dog Hans Bengtsson, bonde i Hagen, 3 ggr gift, 4 barn, värk i hela kroppen, 75 år  
17190430 Sara, Hans Bengtsson o Ingeborg Andersdr i Hagen  
17200319 dog gamle bonden Hans Bengtsson i Hagen, 78 år  
17241201 Daniel, Jon Olofsson o Elin Larsdr i Hagen  
1733 dog Jonas lilla son i Hagen, 2½  
1734 dog Per Jonssons son i Hagen, Jöns, 21 år  
1736 vigdes Dr Olof Erlandsson i ? m p ? Persdr i Hagen  
1738 dog Jonas son i Hägna (Hagen), tjänt i Syllby, 18 år  
1738 dog Jons Dotter i Hägna (Hagen), 9 år  
1741 vigdes änkl.Jonas Jonsson i Ång m p Sara Jonsdr i Hagen  
1743 dog Jonas ? son i Hägna (Hagen), 12 v  
1743 dog Per Jonssons hustru i Hagen, Kerstin, 61 år  
1744 vigdes Per Jonsson i Hagen m p Anna Persdr i Ång  
1744 dog bonden Lars Svenssons h i Hagen, 22 år  
1744 dog bonden Jonas hustru i Hagen, 26 år  
1745 vigdes Dr Per Haborsson m änkan Maria Persdr i Hagen  
17450620 Samuel, Per Jönsson o Anna ? i Hagen  
17451220 Maria, Lars Svensson o Ester Jonsdr i Hagen  
17460219 Jonas, Per Haborsson o Maria Persdr i Hagen  
1746 dog Lars Svenssons son i Hägna (el Hagen), Sven, 1 år 9 m  
17470903 Sara, Lars Svensson o Ester Jonsdr i (Hagen)  
17500408 dog Jonas Larsson i Hagen, 15 d  
17530715 dog bonden Per Haborssons son Anders i Hagen, 12 v  
17550316 dog inh. Per Jönsson från Hagen av lungdot, 74  
17550817 Måns, Lars Svensson o Ester Jönsdr i Hagen  
17570309 Anders, Per Haborsson o Maja Persdr i Hagen  
1757 vigdes dr Jonas Persson m p Katharina Svensdr från (Hagens ägor)  
17580312 dog hustrun Elin från Hagen, av ålderdom, 70  
17580625 dog bonden Lars Svenssons dotter Maja i Hagen, värk, 10  
17580816 Samuel, Lars Svensson o Ester Jönsdr i Hagen  
1759 vigdes änkom. bonden Lars Svensson i Hagen m änkan Lena Hansdr från Jönsabola, bo i Hagen  
17590715 dog h Ester Jonsdr från Hagen, död av hetsig feber, 43  
1760 vigdes änkl. Sven Bengtsson från Hagens ägor m änkan ? Svensdr på Böke ägor  
17600224 Peter, Jonas Persson, salpetersjudare, o Karin Svensdr på Hagens ägor  
17600504 dog bonden Lars Svenssons son Samuel från Hagen, håll o styng, 1½ år  
17620103 Maria, Per Haborsson o Maria Persdr i Hagen  
17630416 Samuel, Per Haborsson o Maja Persdr i Hagen  
176310—dog Per ? ? i hagen, 23 v  
1765 vigdes dr Samuel Jonsson från Hagen m Elisabet Olofsdr från Åby Vg  
17660119 dog änkomannen och allmosehjonet Jon Olofsson från Hagen, ålderdom, 87  
17670201 dpg bonden Lars Svensson fr Hagen, håll o sting, 54

17660609 Jonas, Samuel Jonsson o Liskan Olofsdr från Hagen  
17671016 Peter, Samuel Jonsson o Liskan Olofsdr i Hagen  
1768 vigdes dr Johan Andersson från Uppsala m änkan Maria Persdr i Hagen  
17700325 dog gossen Anders Persson från Hagen, bröstsjuka, 13  
17711127 Jonas, Anders Jonsson o Kerstin Jonsdr i Hagen  
17730528 dog soldaten Nils Sundkvist från Hagens ägor, feber, 54 år  
17731204 Anders, Anders Jonsson o Kerstin Jonsdr i Hagen  
1774 vigdes dr Peter Nilsson på Hagens ägor m p Stina Larsdr i Blixhult  
17740313 dog gossen Daniel Persson i Hagen av håll och sting, 13 år  
1775 vigdes änkl.Sven Svensson på Västantorps ägor m p Sara Nilsdr på Hagens ägor  
17760926 Daniel, Anders Jonsson o Kerstin Jonsdr i Hagen  
17761006 dog Anders Jonssons son i Hagen,Daniel, okänd sj. 3 d  
1778 vigdes dr Jonas Jonsson på Hagens ägor (Haga ägor) m Liskan Olofsdr ib, änka  
17780627 Samuel, Anders Jonsson o Kerstin Jonsdr i Hagen  
17790412 Maja, Jonas Jonsson, torpare, o Liskan Olofsdr på Hagens ägor  
17790507 dog torparen Jonas Jonssons dotter Maja på Hagens ägor , 3 v  
17811004 dog torparen Jonas Jonssons dotter Lena från Hagens ägor, förkvävd, 15 v  
1782 vigdes dr Jonas Jonsson i Hagen m p Sara Persdr i Halvarby  
17820203 Sara, Anders Jonsson o Kerstin Jonsdr i Hagen  
17830330 Johannes, Jonas Jonsson, torpare, o Lisa Olofsdr på Hagens ägor  
17840626 Peter, Anders Jonsson o Kerstin Jonsdr i Hagen  
17840715 dog torparen Jonas Jonsson från Hagens ägor, värk, 35  
17841220 dog änkan Kerstin Jonsdr från Hästhagen av värk, 43  
17850826 dog ? Anders Perssons d Sara i Hagen, koppor, 3½ år  
17870430 dog änkan Kerstin Jansdr från Hagens ägor, av värk, 67 år  
17900214 dog torparen Erik Svensson från Hagens ägor, värk och svullnad, 48 år  
1793 vigdes Juris kand. Anders Bremer i Ruskilsby m Anna Brita Andersdr i Hagen  
17941108 Jan Anderssons h i Hagen, ålderdom, 72  
1795 vigdes änkl.Jaen Andersson i Hagen m p Maria Danielsdr i Armby  
17951130 Anders, Johan Andersson o Maja Danielsdr i Hagen  
1797 vigdes änkom. o skm Sven Svensson i Bunkabola m p Kerstin Persdr i Hagen  
18011120 dog nämndem.Anders Jonssons h Kerstin i Hagen, värk, 50  
1803 vigdes dr Jonas Andersson i Hagen m p Katharina Jonsdr i Blixhult  
1803 vigdes f. nämndem.Anders Jonsson i Hagen m änkan Maria Persdr ib  
1803 vigdes änkl.Anders Jonsson i Hagen m änkan Maria Persdr i Toretorp  
1807 vigdes dr Peter Andersson i Hagen m Anna Stina Jonsdr i Dalen  
18080111 dog Anders Jonsson, nämndeman i Hagen, brf, 72  
18080720 Jonas, Peter Andersson o Stina Jonsdr i Hagen  
18090129 Eva, Sven Vidén, torpare, o Maja Andersdr på Hagens ägor  
18090420 dog Stina Jonsdr, fd t Peter Andersson i Hagen, venerisk, 15  
18100131 dog Anna Stina Jonsdr, h t skm Peter Andersson i Hagen, okänd sj. 24  
18100927 Lovisa, Peter Holm, torpare, o Maja Jonsdr på Hagens ägor  
18180104 dog Johannes Persson, inh. på Hagens ägor, fattig, torrvärk, 77  
18200426 dog Katharina Persdr, h t skm Peter Samuelsson i Hagen, brf, 57  
18200522 dog Peter Samuelsson, skm i Hagen, änkl, frossa, 53  
18220825 dog Anna Stina Persdr, h t torp.Jonas Jonsson på Hagens ägor,k tärande sjukdom, 37  
18221014 dog Maja, d t torp.Jonas Jonsson o hans avl. h Anna Persdr på Hagens ägor, torrvärk, 14  
18241105 dog Jonas Jonsson, torpare på Hagens ägor, lungsot, 48  
18251203 dog Jonas Andersson, und. i Hagen, f i Adelöv 460314, begr. 11, ålderdom, 79½, gift  
18280102 dog Jonas Rudolf, s t b Anders Johansson o Sara Greta Bremer från Hagen, brf, 2  
18300106 dog Anders Gustaf, s t b Anders Johansson fr Hagen, slag, 6  
18321228 dog Sara Greta Bremer, h t b Anders Johansson fr Hagen, f i Åby 950405, tvinsot, 37  
18340215 dog Johanna, d t torparen Joel Andersson fr Hagen, nervfeber, 12  
18340303 dog Anna Jonsdr fr Hagen, d t b Jonas Persson fr Bjurshemmet, nervfeber, 23  
18341111 \* dog Abraham Östensson, änkl efter Maja Jonsdr fr (Hagens ägor), dog i ett dike på Hagens ägor i vilket han fallit och ur vilket han varit oförmögen att hjälpa sig upp, 78 år  
18341231 dog Sven Vidén, inhysing fr Hagen, f m Maja Andersdr, brf, 72  
18350909 dog Anna Maria, d t skm Anders Johansson o Anna Lisa Jonsdr fr Hagen,bröstsj. 6  
18390212 dog Maja Danielsdr fr Hagen, änka efter skm Johan Andersson,f1757, ålderdom, 82  
18440311 dog Anders Gustaf, s t skm Anders Jaensson o Anna Lisa Jonsdr fr hagen, feber, 1

18460803 dog Brita Stina Björn, d t gratialisten Björn o Maja Lena Svensdr fr Hagens ägor, lungshot, 25  
 18460830 dog Erik, s t dr Johannes Johansson i Hagen o h h Maria Svensdr, p i Frösäng, slag,  
 18530719 dog Stina Jönsdr, änka och fattighjon från Hagens ägor, svullnad, 74  
 18530808 dog Karolina Josefina, d t nämndeman Anders Jansson från Hagen, slag, 12  
 18550714 dog Anna Ulrika Andersdr från Hagens ägor, inh. piga, fattighjon, bröstsjuka, 46  
 18581124 dog Anders Andersson, skm från Kalvhult, född i Hagen 731209, slag, 84

## Husförhör 1790- Hagen, skatte ½ mtl

1/4, Anders Jonsson	370305, nämndeman, g 67
h Kerstin Jonsdr	411011, död 1801
s Jonas	711127
s Anders	731104
s Samuel	780627
s Peter	840626
d (Stina Brita)	681115
fd Stina Jonsdr	1794
p Stina Andersdr	700523
p Sara Larsdr	751127
p ? Månsdr	760423 i Svartorp
p Sara Larsdr	751123
Maja Persdr	600507
P Sara Andersdr	1770
P Maria Nilstr	830108
P ? Jansdr	1789 i Ad.
½ Johan Andersson	17460324 i Ad.
H Maja Danielsdr	570129 , g 67
? Maja Persdr	1718
tre strukna namn, oläsliga	
fs Gustaf Norberg	1783 i Sthlm
p anna Jonsdr	1756 i Uddevalla,
På äg. ?	173111--
Anders ?	1738
H Brita Jönsdr	440302
D Maja	590104
D Katharina	751217
Fd Sara ?	800807
Änkan Liskan Olofsdr	1739 i Öd.
S Johannes Jonsson	1784
Torp. Per Samuelsson	681002, g 91
H Katharina Eriksdr	1762 i Lommaryd
D Maja	1781
S Samuel	1794
Fs Anders Johansson	1782
D Lotta	980211

Ur domboken för Lysings härad för 1691 och 1692 finns följande noterat

Sommartinget 1691 med Lysings härads allmoge började den 14 maj å rätten tingsstad i Åby.

Änkan hustru Maria Hedman besvärar sig högeligen över hustru Ingiäl Hansdotter i Hagen som skall ha beryktat henne för trolldom, varuti hon säger sig alldeles vara oskyldig, och beder med tårar att hustru Ingiäl måtte därför lagligen plikta, säger att denna Ingiäl Hansdotter haft en trollpacka eller sigestycke bemäld Ingiäl Sven Orres hustru på Kumlaheden hos sig, som skulle utbringat detta ryktet.

Nils Jönsson i Hagen berättar och säger att hustru Ingiäl, Orres hustru, kom till hustru Ingiäl Hansdotter och då kom hon ock till mig och sade till mig att hon skulle bola Ingiäl Hansdotters boskap, och om Nils Jönsson ville skulle hon om kvällarna bola hans boskap också, men Nils ville inte. Då sade hon, att hon saknade något som behövdes till Ingiäl Hansdotters boskap, efter det felas mig 3 daler penningar därtill. Då gav Nils henne så många penningar eftersom han ville utleta sanningen av henne.

Om morgonen kom hon åter till Nils och sade att hon slitit ont den natten, för grannhustruns boskaps skull, ty det låg ett knyte under fårtalgen som hon borttog.

Ingiäl Hansdotter sade ock det samma, att Ingiäl, Orres hustru, skalf och darra när hon tog upp knytet, däruti var svinhår och hästhår och hon sade att hustru Maria lagt dit det.

Rätten uppsköt målet till nästa dag.

(015-017)

Hustru Maria Hedman i Hagen framkom återigen och beklagade sig nu som i går vara beskylld av hustru Ingiäl Hansdotter i Hagen för det hon skulle förgjort hennes boskap.

Hustru Ingiäl Hansdotter svarar och säger att Orres hustru Ingiäl står i min stuva och säger att hustru Maria förgjort min boskap och det sade jag sedan efter hennes ord, men jag själv har aldrig sagt eller beskyllt hustru Maria eljest och vet intet annat än vad denna hustru sagt till mig.

Hustru Ingiäl Hansdotter säger vidare att i höstas kom en löskekona Karin till mig, som gick med en pojke och tiggde, de är nu på Järnsta ägor, och sade att hon såg att min boskap var sjuk, och sade att hon kan skaffa en som kunde botat boskapen, så bad jag henne att hon skulle visa mig henne. Andra kvällen kom hon tillbaka och hade hustru Ingiäl Orre med sig. Först ut i andra gården, för att se på Nilses boskap, men sedan följdes vi åt till fähuset. Då bad hon mig taga upp en tilja, och där under stack hon en bok, stor som halva lagboken, dock icke så tjock, som hon hade ett kläde om och då bad hon mig ty och låta igen dörren, och hon talte allt stilla, sedan tog hon neder med båda händerna en stund därunder. Sedan tog jag åter upp tiljan. Hon tog först upp boken och grävde i mullen, och så hade hon ett knyte i näven, stort som en boll, och händerna darrade. Så sade hon "här ligger det på ett ställe, men hos grannen är det djävulskt, kring alla husen och ägor", sedan sade hon "var djävulen skall jag få att sticka bort detta med, har du penningar, vad ger du mig skall jag släppa till penningar?" Så gav jag henne 4 kannor säd och 1½ aln wallmar och en kanna råg fick hon som gick efter henne. Sedan om morgonen visade hon mig detta knytet och då var däruti alla slags hår och fjädrar och hon sade att hustru Maria det utskickat.

Ingiäl Hansdotter bedyrade att hon vet inget annat än gott om Maria, men denna hustru har kommit till mig med detta. Hon bad dem förlåta hennes brott.

Orres Ingiäl svarar och bekänner att hustru Ingiäl Hansdotter bett henne gått i fägården, och i fähuset och tog hon själv upp tiljan, och bad jag henne själv leta, efter jag inte kan sådant, men jag rörde mig intet.

Rätten frågade varför hon gick upp i bondens stuva och fick penningar. Därtill svarade hon intet på en lång stund, men omsider bekände hon att hon begärde av henne att hon skulle bota hans boskap.

Rätten frågade huru mycket hon fick av hustru Ingiäl? Svarar 2 kannor råg och en aln wallmar.

Nils Jönsson i Hagen, gammal bonde om sina 50 år avlade sin vittnesed, och nu som i går uppgav han att den 6 april vid aftontid i år, då han kom hem från Millingstorp, satt 2 kvinnfolk hos mig som hustru Ingiäl sade kommit från Scheninge, och då sade Orrens hustru att hon ville tala med honom, och då sade hon omsider för mig om sitt ärende. Hon sade sig kunna bota boskap, gick sedan ut men kom igen, och sade att hon intet hade att bota grannhustruns boskap med. Nils frågade vad som felade. Då sade hon 3 d penningar. Då fick Nils henne åtta brännstickor att fresta henne med, och så gick hon sin kos. Om morgonen kom hon bittida till Nils vid stallet. Han frågade henne huru det gått i natt. Då svarade hon att hon hade något ont utsatt i natt och funnit en stor knippa. Nils frågade vad däruti var, sade hon att där var mycket saker uti.

Vidare sade hon att på edra ägor är allt fult kringkastat, men hos grannhustrun var intet mer än på ett ställe, och jag kan jag intet bota hos er.

Grannhustrun berättade också för Nils hur det hade gått till, att hon bedit henne taga upp tiljan och hon lade boken under, och en stund därefter tagit upp kuglet eller knippan och darrat med händerna.

Rätten pålade hustru Ingiäl för sitt obetänkta yttrande att böta till socknekyrkan en kanna vin.

Med Orrens hustru uppsköt saken om det förövalde signeriet till morgondagen.

Inkom så hustru Ingiäl, Orrens hustru och bekände sig haft en bok, en liten psalmbok och lagt den under tiljan, och när hon upptagit boken följde med jord, men intet haft något kugle i handen, säger sig sådant göra att

förskaffa sig något mot sin fattigdom att föda sin sex barn med. Hon beskylls också att ha brukat sin bok i Ramsta, men hon nekade därtill, hade endast varit där och fått en daler penningar av en karl.

Anno 1691 den 1 oktober påbörjade ordinarie hösteting med Lysings härads allmoge på rätten tingstad i Åby.

#### Ur Lysings härads dombok för 1697

Bonden Sven Israelsson i Hillingstad anklagar skattebonden Per Jönsson i Hagen och drängen Jöns Svensson ibm för att de släppt sina bandhundar lösa och ihjälrivit en sugga för honom, som var inkommen på hustomten, berättade ryttaren Anders i Egbola att suggan varit ringad och således inte kunde göra någon stor skada med grävande där i tomten. Suggan hade inkommit genom Håkans gårdesgård i Hagen, som ofredad varit. Klagade också Per Jönsson med drängen Jöns Svensson att suggan gjort dem stor skada på deras grästomt. De yrkar därför skadestånd.

/Längre har jag inte genomläst detta mål.

Bonden Håkan Månsson i Hagen anklagade sin gårdsbo Nils Jönsson ibm för att han låtit sina hundar riva till döds en höna och för att Nils slagit hans legopojke Gregorius.

Nils erkänner att han slagit pojken när denne kallat hans hustru för "rofferska" och burit in den hönan till honom som hunden rivit ihjäl.

Rätten dömde Nils till böter för att han slagit Gregorius och konstaterade att det "åligger Håkan Månsson att själv straffa eller slå sin legopojke.

Bonden Håkan Månsson i Hagen anklagade torparen Nils Jönsson på Hagens ägor tillika med dess hustru Karin för att de tubbat hans legoflicka Maria till att stjäla någon råg (?) ifrån honom på 1½ fjärding som han saknat sistlidna sommar vid sin hemkomst från Stockholm, och säger vidare att det var sistlidna helg Trefaldighets söndag om morgonen flickan gick åstad att mjölka då hon om natten legat i boden, som han råg fanns i, då flickan stulit byttan full med råg, som gick två kannor uti, och den bar hon till denna torpare och han själv tog emot rågen av henne.

Torparen tillstår att han tagit emot rågen av flickan, därför att han inte skulle slå henne om aftonen. Nils Jönsson intalar vidare och säger bonden Håkan lagt samma flicka att stjäla rågen och att därmed skämma honom, och givit henne handskar samt ull därför. (fortsättningen av målet har jag inte följt).

#### Ur domboken för 1732

Anna Lorin med stämning till vintertinget 1732, mål 27, för att utfå räntan för skattehemmanet Hagen, vilket Jonas Andersson åbott .....

#### Ur domboken för 1789

Dr Sven Johansson i Hagen hade vid höstetinget 1789, mål 55, instämt bonden Jöns Svensson i Lakarp med påstående att i stöd av företedd förskrivning den 22 nov. 1788 utbekomma 16 rdr 32 sk specia jämte ränta och rätttegångskostnader. Svaranden erkände skulden och Jöns Svensson ålades av rätten att betala skulden samt rätttegångskostnade.

Sven Johansson hade vid detta ting, mål 56, även en skuldfordran mot Peter Svensson i Lilla Smedstorp, 34 rdr.

I ett annat mål vid samma ting, mål nr 57, hade Sven Johansson i Hagen instämt bonden Jöns Svensson och Karin Jönsdr samt deras dotter Stina Jönsdr i Lakarp med påstående att de senare måtte förklaras skyldiga återlämna de gåvor som under villkorligt äktenskapsavtal mellan Sven Johansson och Stina Jönsdr blivit den sistnämnda förärade.

Det framkom att sedan Sven Johansson begärt och även erhållit äktenskapslöfte med Stina Jönsdotter, likväl hade dock ingen trolovning skett, hon av käranden fått mottaga följande persedlar, nämligen

1 förgylld siver---	10 sk	
1 oförgylld dito		8 sk
1 psalmbok	16 sk	
1 par vita fingerhandskar	20 sk	
1 par röda muddar	24 sk	
1 rödrandigt bomullskläde	16 sk	
1 vitt dito	28 sk	
Tillsammans	2 rdr	26 sk

Härjämte har Jöns Svensson och Karin Jönsdotter erhållit några mindre gåvor. Efter samtal inför rätta blev parterna sålunda överens att Sven Johansson tillåter Stina Jönsdr av förenämnda persedlar behålla ett par röda muddar och ett vitt bomullskläde även som Stinas föräldrar befriats från återställandet av de dem förärade gåvor, men de övriga persedlarna får av käranden återtagas, varmed den tilltänkta äktenskapshandeln upphör.

Ur domboken för 1808

Änkan Maja Persdr i Hagen hade till vintertinget 1808, mål 81, instämt rusth. Rudolf Bremer och h h Anna Brita Andersdr i Ruskilsby, Jonas Andersson i Blixhult, Anders Andersson i Kalvhult, Samuel Andersson i Siggeryd, Peter Andersson i Hagen med påstående

1) att den efter svarandena fader och svärfader, avlidna nämndemannen Anders Jonsson i Hagen den 18 sistl. januari förrättade bouppteckning såsom i flera hänseenden felaktig måtte alldeles ogillas samt en annan, laglig bouppteckning verkställas,

2) att det efter Anders Jonsson dagen därpå eller den 19 sistlidna januari hållna arvsskifte såsom grundat på förenämnde och dessutom obehörigt måtte upphävas samt nytt skifte förrättas, så att kärandeänkan med anledning av det mellan henne och dess avlidne man upprättade testamente måtte till ? till sin tillståndiga rätt samt att svarandena måtte med laga böter och ansvar anses för deras mot käranden i ord och åthävor visade oanständiga och mindre ärbara uppförande, varförutan öppen talan i målet blivit förbehållet och ersättning för rättegångskostnaderna fordrad.

På upprop inställde sig käranden personligen men för svarandena förekom kronolänsmannen välaktad Samuel Sundelius som yrkade att stämning mått ogillas och att bouppteckningen efter Anders Jonsson.

Såväl bouppt. som arvsskiftet har förrättats av f fjärdingsmannen Daniel Granlund. Rättens utslag i målet, över bouppteckning och arvsskifte efter avlidne nämndemannen Anders Jonsson i Hagen blev att bouppteckning. och arvsskifte ogillades och att sterbhusdelägarna ålades att till nästa ting inkomma med nya sådana handlingar.

Bland nämndemännen vid tinget 1825 fanns bl. a. Peter Andersson i Hagen och Samuel Andersson i Bankaby

O O O

Jag har också i släktkrönikan för min farmor två anteckningar som rör Hagen. Det är nr 22 och 44 i följande släktkrönika.

### **Selma Andersdotters bakgrund**

Selma Andersdotter var min farmor. Hon dog 3 mars 1912 och jag har aldrig mött henne. Min far hade inte fyllt sju år när hon dog. Jag har inte heller några uppgifter om henne, utöver vad arkivhandlingar berättat.

**1. Selma Augusta Andersdotter**, min farmor, föddes 15 sept. 1875, dotter till bonden Anders Gustaf Nilsson och Klara Johansdotter i Gräsberg, Ödeshögs församling. Hon gifte sig 1899 med Ernst Johansson från Öjan och de övertog sedan hans föräldragård, Öjan. De fick där följande barn: Henry 1900, Elvir 1902, Ivar 1905, Gösta 1909 och Holger 1912. Selma avled 3 mars 1912 i barnsäng eller följden därav.

(Far 2, mor 3)

### **GENERATION 2**

(2 - 3)

**2. Anders Gustaf Nilsson**, Selmas far, föddes den 10 februari 1844, son till bonden Nils Peter Andersson och Eva Lovisa Bremer i Gräsberg. Han gifte sig 1871 med Klara Johansdotter och övertog föräldragården i Gräsberg. De fick följande barn: Karl Johan 1872, död 1901, Anna Emilia 1873, gift med Hjalmar Gustafsson i Rossholmen, Selma Augusta 1875, se ovan, Gustaf Konrad 1879, byggmästare i Ödeshög och gift med Jenny Matilda Rot, Oskar Sigfrid 1882 blev bonde i Gräsberg, gift med Anna från Kaxbol, Hanna Josefina 1884, gift med möbelfabrikör Kajling i Ödeshög, Ester Viktoria 1886, gift med Alfred i Kaxbol, broder till Anna ovan. Anders Gustaf beskrivs som en trevlig och godmodig man, söndagsskollärare i Haddåsen, innan Johan Andersson i St Smedstorp övertog denna syssla.

(Far 4, mor 5, dottern Selma 1)

**3. Klara Vilhelmina Johansdotter**, Selmas mor, föddes 26 nov.1847 i Kärr i Svanshals socken, dotter till brukaren Jan Jonsson och Anna Stina Svensdotter. Från 1850 bodde familjen i Halvarsbys St Åby socken. Gift med Anders Gustaf Nilsson ovan.

(Far 6, mor 7, dottern Selma 1)

#### GENERATION 3 (4 - 7)

**4. Nils Peter Andersson**, Selmas farfar, föddes 3 feb.1809, son till bonden Anders Nilsson i Gräsberg och hans i barnsbröd avlidna hustru Stina Nilsson. Modern dog i samband med att Nils Peter föddes. Han gifte sig 1834 med Eva Lovisa Bremer från Ruskilsby i St Åby och övertog föräldragården i Gräsberg. De fick barnen Johan Peter 1839, Anders Gustaf 1844, Anna Josefina 1852. Nils Peter dog 22 maj 1886 av bröstsjukdom.

(Far 8, mor 9, sonen Anders Gustaf 2)

**5. Eva Lovisa Bremer**, Selmas farmor, föddes 19 nov.1806, dotter till juris kand. och bonden i Ruskilsby, Anders Rudolf Bremer och hans hustru Anna Brita Andersdotter. Hon vigdes den 9 maj 1834 med Nils P Andersson ovan och flyttade till Gräsberg. Hon avled i Gräsberg av ålderdom på julaftonen 1896.

(Far 10, mor 11, sonen Anders Gustaf 2)

**6. Jan Jansson**; Selmas morfar, föddes 16 januari 1818 i Åsmarks Södergård i Gränna landsförsamling, son till bonden Johannes Jönsson och Kerstin Jaensdotter. Han gifte sig i Gränna 1840 med Anna Stina Svensdotter. Båda tjänade då på Vretaholm. De flyttade 1840 till Svanshals i Östergötland där de arrenderade Kärrs gård. 1850 flyttade familjen till Halvarsbys St Åby. De fick barnen Maja Lotta 1840, Anna Lovisa 1842, Augusta Karolina 1844 och Klara Vilhelmina 1847. Han dog 1893.

(Far 12, mor 13, dottern Klara 3)

**7. Anna Stina Svensdotter**, Selmas mormor, föddes 4 juli 1813, dotter till ”gifta drängen” Sven Nilsson i Tykavik i Gränna landsförsamling och hans hustru Anna Jonsdotter, 21 år gammal. Hon gifte sig 1840 med Jan Jansson ovan. Hon dog 1879.

(Far 14, mor 15, dottern Klara 3)

#### GENERATION 4 (8 - 15)

**8. Anders Nilsson**, Selmas ff f, föddes 5 dec.1748, son till bonden Nils Svensson i Gräsberg och hans hustru Ingeborg Nilsson. Han gifte sig 1771 med änkan Greta Persdotter från Stora Krokek, f 1722, således 26 år äldre och vid giftermålet 49 år. Efter hennes död gifte han sig 1808 med Stina Nilsson från Vippersjö i Linderås, men då tjänstepiga i Gräsberg. De fick tillsammans ett barn, Nils Peter 1809. Hustrun Stina dog i samband med sonens födelse och Anders ingick därefter nytt äktenskap med Maja Samuelsdotter fr V Tollstad, 22 år yngre än Anders. De fick två barn, Rebecka 1811, död 1812, samt Anna Greta 1813. Anders Nilsson dog av frossfeber 16 maj 1816. Det kan tilläggas att Maja Samuelsdotter efter Anders död gifte om sig med Karl Pilatus Valgren, kommen som barnhusbarn från Stockholm och sedan tjänat dräng i Gräsberg. Nils Peter uppfostrades således från sitt 7:e år av sin styvmor och av hennes nya man.

(Far 16, mor 17, sonen Nils Peter 4)

**9. Stina Nilsson**, Selmas ff m, föddes 12 dec.1768, dotter till bonden Nils Persson och hans hustru Katharina Jonsdotter i Vippersjö Norrgård i Linderås socken. Hon var troligen piga i Gräsberg när hon 1808 ingick äktenskap med Anders Nilsson som då blivit änkling. Hon var då 40 år gammal. Hon dog 3 februari 1809 i barnsäng. Det barn som hon då födde, Nils Peter, levde dock vidare och blev våra dagars upphov.

(Far 18, mor 19, sonen Nils Peter 4).

**10. Anders Rudolf Bremer**, Selmas fm f, föddes 18 oktober 1771, son till direktören vid Kgl Krutbruket i Huskvarna, Per Bremer och ”hans högäldra hustru fru Margareta Althea Svebilja”. Han

föddes i Hakarps församling dit Huskvarna då hörde. Familjen flyttade dock från Huskvarna 1778. Anders Rudolf studerade vid Lunds universitet. Han inflyttade 1793 till St Åby församling från Karlshamn och kallas då juris kandidat. Han blev bonde och rusthållare i Ruskilsby och gifte sig samma år med Anna Brita Andersdotter. De fick barnen Sara Greta 1795, Anders Rudolf 1804, Eva Lovisa 1806, Anna Katharina 1811 och Karl Johan 1814.

(Far 20, mor 21, dottern Eva 5)

**11. Anna Brita Andersdotter**, Selmas fm m, föddes 15 nov.1768, dotter till bonden Anders Jonsson och hans hustru Kristin Jonsdotter i Ruskilsby, Stora Åby församling. Hon gifte sig med ovannämnde Anders Rudolf Bremer 1793.

(Far 22, mor 23, dottern Eva 5).

**12. Johannes Jönsson**, Selmas mf f, föddes 1788, sannolikt son till torparen Jöns Andersson och Maria Johansdotter i torpet Gatan vid Reaby Haraldsgård, Gränna socken. Han gifte sig 2 maj 1817 med Kerstin Jaensdr i Åsmarks Sg. Han hade då tjänst hos borgmästaren Hjertström i Gränna men efter giftermålet tillträdde han hemmansbruk efter svärföräldrarna i Åsmarks Sörgård. Gården var en frälsegård och Johannes anges vara frälsebonde. De fick barnen Jaen 1818, Karl 1821, Sven Magnus 1823, Maja 1826. Johannes Jönsson uppges vara rotebonde och ordningsman.

(Far 24, mor 25, sonen Jan 6).

**13. Kerstin Jaensdotter**, Selmas mf m, föddes 21 februari 1789, dotter till bonden Jaen Svensson och Maria Bengtsdr i Åsmarks Sörgård. Hon gifte sig med Johannes Jönsson ovan 1817. Kerstin Jaensdotter avled den 27 juli 1837 på Åsmarks Södergård av infammatorisk feber, 48 år gammal. (Far 26, mor 27, sonen Jan 6).

**14. Sven Nilsson** föddes 2 augusti 1786, Selmas mm f, son till korpralen Nils Boll och hans hustru Ingrid Nilsson i Julsbolet i Bälaryds socken. Han hade troligen drängplatser i Vireda innan han 1811 kom till Tykavik i Gränna landsförsamling som dräng hos Jonas Eskilsson. Där gifte han sig 28 dec. 1812 med Jonas Eskilssons dotter Anna. De bodde sedan en kort tid i Tykavik på svärföräldrarnas gård. Där föddes dottern Anna Stina 1813. Familjen flyttade 1814 till grannbyn Lilla Rotens ägor. Senare flyttade de till Pustalyckan på Näs ägor, också detta i närheten av Tykavik. Där föddes sonen Johannes 1819 och Maja 1819. Det finns därefter inga ytterligare uppgifter om familjen. De har förmodligen flyttat från församlingen.

(Far 28, mor 29, dottern Anna Stina 7)

**15. Anna Jonsdotter** föddes 9 dec.1792, dotter till bonden Jonas Eskilsson och Anna Hansdotter i Sundby i Vireda socken. Hennes föräldrar flyttade 1811 till Tykavik i Gränna socken. År 1812 var hon piga i Bohult men gifte sig detta år med Sven Nilsson, se ovan.

(Far 30, mor 31, dottern Anna Stina 7)

## GENERATION 5

(16 - 31)

**16. Nils Svensson** föddes 3 augusti 1705, sannolikt son till bonden och gästgivaren Sven Persson och hans hustru Ingrid Nilsson i Holkaberg. I vigseluppgiften anges han vara från Ösiö Sörgård. Han var troligen tjänstedräng där. Han vigdes 18 juni 1731 med Ingeborg Nilsson från Gräsberg och de övertog därefter hennes föräldragård där. I Gräsberg fanns på den tiden två bondefamiljer, en soldatfamilj och två andra familjer som bodde ”på ägorna”. Nils och Ingeborg fick följande barn: Maria 1732, Ingrid 1733, död samma år, Ingrid 1737, Nils 1740, Anna 1741, Sven 1746 och Anders 1748. Nils Svensson dog 10 februari 1769 av förkylning.

(Far 32, mor 33, sonen Anders 8).

**17. Ingeborg Nilsson** föddes 3 sept.1712, dotter till Nils Andersson och hans hustru Anna Nilsson i Gräsberg. Hon gifte sig 1731 med ovannämnde Nils Svensson. Hon dog enligt följande notering i kyrkoboken ”1 martti 1795 dog av svullnad och värk ålderstegna änkan Ingeborg Nilsson i



Gräsberg, 83 år?. ([Far 34, mor 35, sonen Anders 8](#))

**18. Nils Persson**, föddes 7 augusti 1735, med all sannolikhet son till bonden Per Andersson och Elisabet Nilstr i Vippersjö i Linderås församling. Han gifte sig med Katharina Jonsdr 1759 och blev sedan bonde i Vippersjö Norrgård efter föräldrarna. Han och Katharina fick barnen: Maria 1761, Per 1764, Liskan 1766, Stina 12 dec 1768, Jonas 1770, Stina 1771, Jakob 1774, Maria 1777, ([Far 36, mor 37, dottern Stina 9](#)).

**19. Katharina Jonsdr** föddes 20 oktober 1735 i Grimstorp, Linderås socken, sannolikt dotter till bonden Jon Andersson i Grimstorp och hans hustru ??. Hon gifte sig 1759 med Nils Persson ovan och i kyrkoboken har antecknats att hon var från Grimstorp. ([Far 38, mor 39, dottern Stina 9](#)).

**20. Petrus Bremer** föddes 4 augusti 1715, son till inspektoren Petrus Bremer och hans hustru Beata Liljegrana i Huskvarna. Hans fader förestod krutbruket i Huskvarna. Han studerade vid Visingsö skola och sedan, från 1735 vid Lunds universitet. År 1745 övertog han ledningen av krutbruket efter fadern. Bruket tillhörde staten men drevs på arrende av Peterus Bremer. Som en följd av flera svåra olyckor, som ödelade bruket, kom han på obestånd och lämnade därför bruket 1778 med en brist på drygt 28.000 riksdaler. Det är okänt vart familjen flyttade därefter, möjligen Blekinge. Han ingick 27 januari 1757 äktenskap med Greta Althea Svebilja och de fick barnen Per Anders 1758, död 1762, Greta Beata 1759, Karl Peter 1762 och Anders Rudolf 1771. ([Far 40, mor 41, sonen Anders Ludvig 10](#))

**21. Greta Althea Svebilja** föddes 30 april 1734, dotter till prostens Anders Danielsson Svebilus och Margareta Possieth i Åby vid Kalmar. Hon gifte sig Petrus Bremer ovan. Hon avled 40 år gammal av rödsot den 9 oktober 1773. ([Far 42, mor 43, sonen Anders Ludvig 10](#))

**22. Anders Jonsson** föddes 5 mars 1737, son till Jonas Andersson och Brita Månsdotter i Boet. Han gifte sig 1767 med Kerstin Jonsdotter, som uppgavs vara från Kalvhult. Själv uppgavs Anders vara från Boet. De hade först en gård i Ruskilsby. Från omkring 1770 innehade de en gård i Hagen. De fick barnen Anna Brita 1768, Jonas 1771, Anders 1773, Daniel 1776, Samuel 1778, Sara 1782 och Peter 1784. Anders var nämndeman. Anders dog 11 januari 1808 av bröstfeber, 76 år gammal. ([Far 44, mor 45, dottern Anna Brita 11](#)).

**23. Kerstin Jonsdotters** bakgrund är inte helt klarlagd. Ev. var hon dotter till bonden Jonas Andersson och hans hustru Brita Månsdotter i Boet. Gift med Anders Jonsson ovan. Kerstin Jonsdotter dog 20 nov. 1801 av värk, (60) år gammal. ([dottern Anna Brita 11](#))

**24. Jöns Andersson** föddes 25 juni 1760, son till torparen Anders Jönsson och Karin Arvidsdotter vid Jakobstorp i Gränna landsförsamling. Han gifte sig 1782 med Maria Johansdotter. De brukade sedan ett torp under Reaby Haraldsgård. Det finns också en uppgift om att han tillverkade laggkärl. Torpet var sannolikt samma torp som tidigare innehafts av hustruns föräldrar. Där föddes Jonas 1793, Johannes 1788, Johanna 1793, död samma år och Jöns 1798. Jag har inga uppgifter om dem efter 1798, varför de möjligen flyttat från församlingen. ([Far 48, mor 49, sonen Johannes 12](#)).

**25. Maria Johansdotter** (eller Maria Jaensdotter) föddes 3 december 1760, dotter till torparen Johan Jönsson och hans hustru Sara Larsdotter vid Reaby, troligen i torpet Gatan under Reaby Haraldsgård. Gift 1782 med Jöns Andersson ovan. ([Far 50, mor 51, sonen Johannes 12](#))

**26. Jaen Svensson** föddes 21 december 1758, son till guldsmeden Sven Månsson och Ingrid Persdotter i Gränna. Jaen gifte sig 1783 med pigan Maria Bengtsdotter och brukade sedan Åsmarks

Södergård, Möjligen en tid Åsmarks Norrgård. Jaen dog där 25 november 1816 av bröstfeber. Där föddes barn Elin 1783, Måns 1788 och Kerstin 1789. De fick dessutom ett dödfött barn 1786.  
(Far 52, mor 53, dottern Kerstin 13)

**27. Maria Bengtsdotter** var möjligen dotter till bonden Bengt Nilsson i Mellby och hans hustru Annika Johansdotter. På grund av viss osäkerhet följs dock inte denna linje - ännu. I vigselanteckningen från 1783 har angivits att hon var från prästgården och att hon var gravid vid vigseln. Hon kanske var tjänstepiga just då i prästgården.  
(dottern Kerstin 13)

**28. Nils Boll** föddes 1754 i Solberga. Hans bakgrund där är okänd. Han kom från Solberga till Bälaryd 1779 och gifte sig då med Ingrid Nilsson. Han var soldat för Bolerum och bodde med sin familj i Bolerums soldatorp. Där föddes fyra barn, Johannes 1780, Peter 1782, Sven och Katharina 1786 samt Jöns 1790. Han avancerade till korpral men lämnade förmodligen soldatorpet och blev bonde i Julsbolet. Han avled där 5 december 1793.  
(Sonen Sven, se 14)

**29. Ingrid Nilsson** föddes i Flisby församling 1754. Hennes bakgrund är inte utforskad. Hon kom till Bälaryd från Linderås 1779. Hon bodde kvar i Bolerum efter mannens död. Om hennes fortsatta öden vet jag ingenting - ännu.  
(Sonen Sven, se 14)

**30. Jonas Eskilsson** föddes 12 november 1763, son till bonden Eskil Bengtsson och hans hustru Maria Jakobsdotter i Stora Rotan, Gränna landsförsamling. Han gifte sig 1791 med änkan Anna Hansdotter. Troligen bodde de båda två då på torpet Göränstorp under Viredaholm i Vireda församling. De brukade detta torp kanske ett par år men flyttade sedan till torpet Stora Havrefällan på Boda ägor i Lommaryds socken. De flyttade omkring år 1800 tillbaka till Vireda, till Sundby under Viredaholm, som torpare. År 1811 flyttade de till Tykavik i Gränna landsförsamling. Där står Jonas angiven som arrendator och hälftenbrukare. Jonas Eskilsson dog där av bröstfeber 16 april 1816. De fick tillsammans barnen Anna 1792, Lena 1796, Lena död samma år, Johannes 1798, Lena och Maria 1802 samt Ingeborg 1806.  
(Far 60, mor 61, dottern Anna 15)

**31. Anna Hansdotter** föddes 31 mars 1766, dotter till bonden Hans Danielsson och Ingeborg Johansdotter i Boda, Lommaryds församling. Hon gifte sig 1786 med Jonas Larsson från Göränstorp under Viredaholm i Vireda församling. De fick en dotter, Stina 1787. Jonas Larsson har av allt att döma dött, även om ingen notering härom anträffats, ty 1791 gifte hon sig med Jonas Eskilsson, se ovan. Efter makens död bodde förmodligen Anna kvar i Tykavik en tid även om uppgifter om henne saknas. Hon är möjligen identisk med den "änkan Anna Hansdotter vid Svartsundsbron på Rotens ägor, som avled den 31 mars 1833 av håll och styng".  
(Far 62, mor 63, dottern Anna 15)

## **GENERATION 6** (32 - 63)

Denna generation innehåller teoretiskt sett 32 personer. Hitintills har alla varit kända, men i denna generation är inte alla kända.

**32. Sven Perssons** föddes omkring år 1665. Hans bakgrund är okänd. Han var gästgivare i Holkaberg från omkring 1698 och fram till 1717. På grund av svår missväxt gjorde han stora förluster och måste lämna gästgivargården och blev en tid torpare på Holkabergs ägor. Han återopade inför häradsrätten 1717 sina förluster och begärde skattelättnader. Hauptman och komminister Selloth intygade hans uppgifter. Om han erhöll skattelättnader är inte känd. Sven var gift med Ingrid Nilsson. De fick tillsammans minst sex barn, Per 1691, död 1717, Anders 1698, död 1708, Nils 1703, död 1704, Nils 1705 och Karin 1708.

En annan sak som drabbade Sven och hans hustru var att deras son Per dog den 3 juni 1717 under mystiska omständigheter i en vagn i Öninge. Sven Persson och Erland Hansson i Munkeryd möttes vid tinget om detta. Sven menade att Erland hade bidragit till sonens död. Häradsrätten friade dock Erland från anklagelserna. Sven Persson eller hans familj är inte omnämnd efter 1719. Sven Persson uppgavs då också vara sjuklig. Det är troligt att de har flyttat från Holkaberg – men vart. Jag har inte kunnat hitta några noteringar om dem i kyrkoböckerna för Ödeshög eller i grannförsamlingarna.

**33. Ingrid Nilsdotter** var gift med Sven Persson ovan. Hennes bakgrund är okänd.

**34. Nils Andersson**, född omkr år 1673 och son till Anders i Lövstad i Adelövs socken. Han gifte sig 17 nov. 1697 med änkan Anna Nilsdotter i Gräsberg 17 november 1697 och var sedan bonde i Gräsberg. De fick barnen Nils 1698, Abraham 1700, död 1706, Arvid 1703, Sven 1705, död 1706, Maria 1707, Sara 1710, Ingeborg 1712. Socknemannen Nils Andersson dog 1731, 58 år gammal. (Far 68, dottern Ingeborg 17)

**35. Anna Nilsdotter** föddes 1671. Hennes bakgrund är okänd. Hon var först gift med Per Persson (f 1670) i Gräsberg. Denne dog 1695 och i kyrkoboken anges att han brukat gården i Gräsberg efter föräldrarna i 4 år och att han avled 25 år gammal. De hade två barn, Jon och Nils, men båda dog i späda ålder. Vi kan anta att Anna Nilstr inte var från Gräsberg, men att hon ingått äktenskap år 1691 med ovannämnde Per Persson som då övertog sina föräldrars gård. Hon dog i Gräsberg 1744, 73 år gammal.  
(dottern Ingeborg 17)

**36. Per Andersson** var bonde i Vippersjö, Linderås församling, föddes omkring 1676, son till bonden Anders i Vippersjö. Gift 1707 med Brita Larsdotter och efter hennes död 1734 gifte han sig med änkan Elisabet Nilsdotter. I första äktenskapet föddes sex barn, varav några dog i unga år. I andra äktenskapet föddes sonen Nils 1735. Per Andersson dog 3 dec. 1760 i en ålder av 84 år. (Far 72, sonen Nils 18)

**37. Elisabet Nilsdotter** föddes ca 1696. Hennes bakgrund är okänd. Hon var änka när hon 1734 gifte sig med Per Andersson ovan.  
(sonen Nils, se nr 18)

**38. Jon Andersson** föddes troligen omkring 1695. Han var bonde i Grimstorp, Linderås församling. Han var gift två gånger. Vi känner inte hans bakgrund. Den första hustrun känner vi inte namnet på. De fick ett barn, Katharina 1735. Efter hustruns död gifte han sig 1743 med Liskan Månsdotter från Sättra i Linderås församling. Jon Andersson dog 2 januari 1767.  
(Dottern Katharina Jonsdotter, se nr 19).

**40. Petrus Bremer** (d ä) föddes (29 sept. 1683). Födelsestiden är osäker. Han var möjligen son till prästen Nils Nilsson Bremer i Näsby och Ervalla i Västerås stift och hans hustru Gunilla Ervalla. (Denna linje har inte följts bakåt p.g.a. osäkerheten). Petrus studerade i Lund 1715 och han uppges senare vara löjtnant och kan genom denna militära karriär ha fått erbjudande att förestå Kronas krutbuk i Huskvarna. Han ingick äktenskap med änkan Beata Liljegranat, vars förra man Sven Hallonkvist varit inspektor vid krutbruket i Huskvarna. Familjen bodde först på Brunnstorp i Huskvarna och sedan på Huskvarna Norrgård. I äktenskapet föddes barnen Petrus 1715, efterträdde fadern, Ingeborg 1716, g m krutbruksinsp. Johan Flackström i Flusseryd i Kalmar län, Sven 1717, borgmästare i Gränna, Hans Erland 1720, med.dr, Fredrik 1724, Beata Sofia 1725, g m Joachim Ståhl, kamrer vid Kgl Krigskollegium. År 1729 skänkte Petrus Bremer till till Hakarps kyrka en dopängel av trä. Ängeln håller en dopskål i sin ena hand. Ängeln hänger i en lina i taket och nedfiras vid barndop. Den är ännu i bruk och användes när min son Roger döptes där 1966. Den förste som döptes med denna dopängel var Peter Ekvall, sedermera pappersmakare vid Röttle pappersbruk i Gränna som som blev farmors mormor till min mormor Josefina Sjöberg i Narbäck. Petrus Bremer dog vid årsskiftet

1765-66 och begrovs 3 jan. 1766. Han bodde sista tiden i Brunnstorp, norr om Huskvarna.  
([Sonen Petrus Bremer, se 20](#)).

**41. Beata Liljegrana**t föddes 1679, dotter till kaptenen Hans Erlandsson Quast, adlad Liljegrana. Hon gifte sig först med krutbruksinsp. Sven Hallonkvist och födde barnen Mårten 1702, Jonas 1704, Brita Sofia ?, och Kristina 1711. Sven Hallonkvist dog 1714 och hon gifte sig 1715 med Petrus Bremer ovan. Beata Liljegrana dog, begravdes den 12 december 1740.  
([Far 82, sonen Petrus 20](#)).

**42. Anders Danielsson Svebil**ius föddes 24 maj 1694, son till Daniel Andersson Svebilus och Katharina Gerdsdr Bremer. Efter studier i Kalmar och Uppsala var han legationspredikant i Petersburg och därefter blev han kyrkoherde i Ålem i Kalmar län 1730 och var så till sin död 30 juli 1783. Han gifte sig med Margareta Possieth och de fick barnen Hedvig Kristina 1733, Margareta Althea 1734, gift 1757 med Petrus Bremer, Daniel 1735, död i Uppsala 1756, Hans 1736, handl. i Kalmar, Katharina 1737 och Anders 1740, båda dessa döda unga.  
([Far 84, mor 85, dottern Margareta Althea 21](#))

**43. Margareta Possieth** föddes 10 dec. 1699, dotter till logarvareåldermannen Hans Berg och hans hustru Katharina Bonde i Stockholm. Fadern dog tidigt och modern gifte om sig med kyrkoherden Johan Possieth och barnen tog sedan detta efternamn. Margareta gifte sig 1725 med kyrkoherden Johan Stricker och efter dennes död gifte hon sig med Anders Danielsson Svebilus. ([Far 86, mor 87, dottern Margareta Althea 21](#)).

**44. Jonas Andersson** föddes ca 1689. Hans bakgrund är okänd. Han var först bonde i Hagen, sedan bonde i Boet. Han var möjligen nämndeman. Gift 1732 med Brita Månsdotter. Barn: Anders 1737, Kerstin 1840, Anna Stina 1848, Peter Jonas 1859.  
([sonen Anders 22](#)).

**45. Brita Månsdotter** föddes omkring år 1711. Gift med Jonas Andersson, se ovan. Död 30 maj 1766 och uppgavs då vara nämndemanshustru.  
([sonen Anders 22](#)).

**48. Anders Jönsson** föddes sannolikt den 18 mars 1731, son till Jöns Persson och Elisabet Andersdr på Tykaviks ägor i Gränna landsförsamling. Han gifte sig 1758 med Karin Arvidsdotter. Han var då dräng i Spånarp och Karin var piga på Västanå. De innehade sedan ett torp vid Jakobstorp, Gränna landsförsamling. 1760 föddes sonen Jöns. Jag har ingen ytterligare anteckning om Anders Jönsson  
([Far 96, mor 97, sonen Jöns 24](#))

**49. Karin Arvidsdotter** föddes sannolikt 21 mars 1719, dotter till bonden Arvid Bengtsson och Maria Larsdotter i Jonstorp, Gränna landsförsamling. Från 1726 bodde föräldrarna på Bunnströms Södergård, Gränna lfs. Gift 1758 med Anders Jönsson ovan. Hon dog 29 augusti 1775 av rödsot på det torp vid Jakobstorp, som de brukade.  
([Far 98, mor 99, sonen Jöns 24](#))

**50. Johan Jönsson** föddes omkring 1725. Hans bakgrund är inte känd. Han gifte sig 1758 med Sara Larsdotter och uppgavs då vara torpare. Torpet låg på ägorna till Reaby Torbjörnsgård, Gränna landsförsamling. Där föddes dottern Maria 1760. I husförhörslängden uppges de bo i en backstuga. Den 10 oktober 1782 dog "torparen Johan Jönsson Jönsson på Reaby ägor av håll o styng samt gångbar bröstfeber, 57 år gammal". ([Dottern Maria, se nr 25](#)).

**51. Sara Larsdotter** föddes 25 februari 1728, dotter till Lars Svensson och hans hustru Elisabet på Björnberget, Gränna. Gift 1758 med Johan Jönsson, se ovan. Efter mannens död bodde hon kvar i sin stuga och den 25 december 1797 avled "änkan Sara Larsdr i Gatan under Reaby ägor av värk och slutligen slag, 69 år, 10 m gammal".

(Far 102, mor 103, dottern Maria se nr 25).

**52. Sven Månsson** föddes omkring 1720. Hans bakgrund är okänd. Han gifte sig 1752 med Ingrid Persdotter. Troligen bodde båda då i Gränna stad. De fick sedan nio barn tillsammans, Maria och Helena 1754, båda dog av bröstsjuka i april 1756, Johan 1756, död av tvingsot 10 nov. 1757, Johan 1758, Lena 1760, död samma år, Karin 1762, Kerstin 1766, Måns 1768 och Jonas 1770. Jag har en anteckning om att Sven var guldsmed, men uppgiften kan vara fel. Familjen flyttade omkring 1767 till Ravelsmark. Möjligen var han bonde där, men även denna uppgift är osäker. Jag saknar ytterligare uppgifter om Sven Månsson och Ingrid Persdotter. Möjligen har de flyttat till annan församling efter 1770.

(sonen Jaen Svensson, se 26)

**53. Ingrid Persdotter** var gift med Sven Månsson, se ovan. I övrigt är hon okänd.

(sonen Jaen Svensson, se 26)

**60. Eskil Bengtsson** föddes 26 oktober 1711, son till Bengt Eskilsson och Elisabet Jakobsdotter i Stora Rotan, Gränna landsförsamling. I Stora Rotan har av allt att döma namnen Bengt och Eskil förekommit i flera generationer och personer med dessa namn har förekommit i stor mängd. Eskil gifte sig med Maria Jakobsdotter men var och när vigseln skedde är inte känt. Tre barn är antecknade, Jonas 1763, Jakob och Bengt 1767. Eskil Bengtsson dog 27 april 1788 på Stora Rotan av värk och ålderdoms krämpor, 77 år gammal.

(Far 120, mor 121, sonen Jonas 30)

**61. Maria Jakobsdotter** föddes omkring 1729. Hennes bakgrund är okänd. Hon gifte sig med Eskil Bengtsson från Stora Rotan, se ovan. Hon avled där 1804 den 9 april av ålderdom.

(Sonen Jonas 30)

**62. Hans Danielsson** var sannolikt son till bonden Daniel Hansson och Karin Persdotter i V Noby i Lommaryds församling och föddes där 14 december 1743. 1763 gifte han sig med Ingeborg Johansson. Båda uppgavs då vara från Boda i Lommaryd. Hans var förmodligen dräng där då. Barn: Annika 1766, Immanuel 1769, Stina 1772 och Johannes 1775.

(Dottern Annika (Anna) 31).

**63. Ingeborg Johansdotters** bakgrund är inte känd. Gift med Hans Danielsson, se ovan. Uppgift om dödsdatum för Hans Danielsson och Ingeborg Johansdotter saknas.

(Dottern Annika (Anna) 31).

## GENERATION 7 (64 -127)

I denna generation skulle vi ha funnit 64 personer, men många av dem är okända och deras plats står därför tomma.

**68. Anders i Lövstad (Lafstad)** är känd endast till namnet. Anders i Lafstad var fader till Nils Andersson, senare bonde i Gräsberg. ( se nr 34).

**82. Hans Erlandsson Quast**, adlad Liljegranat, föddes 14 februari 1631, son till Erland Quast "någonstans i Småland". Kyrkoherde Lindstam har i Huskvarna krönika angivit att släkten Quast härstammar från släkten Galle (äldre släkten) som hade sitt ursprung i södra Småland men som också fanns i södra västerbygden. I vapenbilden förde släkten en sparre över ett blad, en vapenbild som fördes även av flera andra släkter i Småland. Släkten Galle var befryndad med bl. a. den kända "halvhjorts- släkten" i Småland, som kan följas tillbaka till 1300-talet. Eftersom kopplingarna är svåra och kanske tveksamma har jag inte följt dessa linjer bakåt i tiden.

Hans Erlandsson var hantlangare vid artilleriet 1654, konstapel där 1655, sergeant 1666, styckjunkare 1671, fänrik 1676, löjtnant 1677, och kapten 1678. Han beskrivs som en tapper soldat och deltog bl a i

tredagarsslaget vid Warschawa 1656, stormningen av Kristianstad 1676, fången och förd till Köpenhamn, fri och deltog i slaget vid Landskrona 1677, blev därefter direktör för kronans krutbruk i Torsebo vid Kristianstad. År 1689 adlades han och erhöll namnet Liljegranat. Han var ägare till godset Askenäs i Göteryds socken, i de trakter där släkten Galle hade sitt ursprung, varför Lindstams antagande kan synas trovärdigt. Hans Erlandsson dog 15 april 1700 och hans begravningsvapen uppsattes i Göteryds kyrka. Han var gift med Brita Schoffer och de fick barnen Abraham 1666, major, Beata 1679, g m Sven Hallonkvist och Petrus Bremer, Jakob 1670, blev direktör för ett salpetersjuderi i Skåne, Maria blev gift med en kapten Bruce, Sara 1672 blev gift med prosten Andreas Hellman. Efter hustruns död gifte han om sig med Anna Sofia von Hubener 1686 och fick ytterligare en dotter, Hedvig Sofia 1687.

(Dottern Beata, se nr 41).

**83. Brita Schoffer**, maka till ovannämnde Hans Erlandsson Quast, är t v känd endast till namnet. Hon var möjligen från Polen. (Dottern Beata, se nr 41).

**84. Daniel Andersson Svebilus** föddes 2 nov.1661 i Kalmar, son till lektorn Andreas Svebilus och Katharina Kylandra. Efter studier i Kalmar kom han till Uppsala, blev student 1678, fil mag 1691, gymnasieadjunkt 1693, lektor i grekiska 1693, student även i Greifswald 1691, prästvigd i Kalmar 1692, slottspastor där samt kyrkoherde i Åby utanför Kalmar 1705, riksdagsman 1700. Han blev också kontraktsprost. Han dog 12 sept. 1718. Han gift sig 27 juni 1693 med Katharina Gerdsdotter Bremer och de fick barnen Anders 1694, kyrkoherde i Ålem, Gerhard 1696, tullförvaltare och borgmästare i Kalmar, Johan 1699, häradshövding i Kalmar, Daniel 1708 blev rådman i Kalmar, Olof 1711, arklimästare och senare konstapel vid holländska flottan, Samuel 1712, registrator vid sjötullen i Stockholm, död 1739. De hade även fem barn som dog unga. (Far 168, mor 169, sonen Anders 42).

**85. Katharina Gerdsdotter (Gerhardsdotter) Bremer** föddes 1672, dotter till rådmannen och stadssekreteraren Gerhard Nilsson Bremer och hans hustru Katharina Frank i Kalmar. Hon gifte sig med Daniel A Svebilus ovan. Hon dog 9 april 1747.

(Far 170, mor 171, sonen Anders 42).

**86. Hans Knutsson Berg** föddes 1648 i Bollnäs och dog 25 juni 1711 i Stockholm. Hans bakgrund är okänd. I Stockholm var han logarvareälderman. Han gifte sig 1673 med Karin Olofsdotter i hennes andra gifte. Hon dog och han gifte sig 1689 med Elsa Langauhr i hennes andra gifte. Hon dog året därpå. Båda äktenskapen var barnlösa. Den 29 juli 1693 gifte han sig Katharina Bonde i hennes första gifte. De fick barnen Hans 1693, död i späid ålder, Anders 1694, död före 1711, Hans 1695, död i späid ålder, Hans 1697, död ogift 1752, logarvare i Sthlm, **Margareta** 1699, gift med Anders D Svebilus, Hedvig 1705, gift med prosten Olof Bergman i Bollnäs, Katharina 1701, Karl 1705 blev präst.

(Dottern Margareta, se 43).

**87. Katharina Bonde** föddes 2 jan.1676, dotter till handelsmannen Anders Olofsson Bonde och hans hustru Katharina Eriksdotter Lund i Stockholm. Hon gifte sig med Hans Berg ovan och efter dennes död 1711 gifte hon sig med kyrkoherden Johan Possieth, som var kyrkoherde i Riddarholmens och Bromma församlingar i Stockholm. Detta äktenskap ingicks 30 nov.1712. Johan Possieth var psalmdiktare och psalmen 459 i vår gamla psalmbok är skriven av honom. Han var av en flyktig vallonsk ätt. De fick sonen Jean 1713. Johan Possieth dog 27 juli 1728 och begravdes i sitt gravkor på Riddarholmens kyrkogård, som hon låtit uppföra. Hon var en driftig kvinna. Hon drev pantlånerörelse i Sthlm och journalerna från rörelsen finns kvar i Kgl Biblioteket. I sitt hus vid Götgatan hade hon även en krog. Hon dog 1751 och begravdes i det gravkor som hon uppfört. Samtliga hennes barn tog namnet Possieth.

(Far 174, mor 175, dottern Margareta se 43)

**96. Jöns Perssons** bakgrund är okänd. Han gifte sig omkring 1730 med Elisabet Andersdotter. Barn: Anders 1731, Jon 1734, Maria 1736, död samma år, Maria 1737. Under någon tid i början hade de ett

torp på Tykaviks ägor och från omkring 1734 ett torp på Aranäs ägor, båda platserna belägna i Gränna landsförsamling. Jag har inte funnit några anteckningar om tid eller plats när de dött. Kanske har de flyttat från församlingen. ([Sonen Anders 48](#))

**97. Elisabet Andersdotter** är känd enbart till namnet. Gift med Jöns Persson ovan. ([Sonen Anders 48](#))

**98. Arvid Bengtsson** föddes omkring 1683. Hans bakgrund är okänd. Han gifte sig 1711 med Maria Larsdotter. Till en början bodde de i Joenstorp, där Arvid troligen var bonde. Från omkring 1725 hade de en gård i Bunnström. Arvid Bengtsson dog 1759 på Bunnströms Sörgård av kräfta 23 februari 1759, 76 år gammal. Barn: Bengt 1712, Lars 1714, Kerstin 1716, **Karin** 1719, Maria 1722, Anders 1726, Ingrid 1728, Elin 1731, död 1733, Johan 1733, Jonas 1736 och Elin 1739. ([Dottern Karin 49](#)).

**99. Maria Larsdotter** föddes 26 maj 1700. Hennes bakgrund är okänd. Gift med Arvid Bengtsson ovan. Hon avled på Bunnströms Sörgård den 3 juni 1772. ([Dottern Karin 49](#)).

**102. Lars Svensson** föddes omkring 1693. Hans bakgrund är okänd. Gift 1723 med Elisabet Persdotter. Torpare på Björnberget, ett torp under Östanå. Barn: Maria 1724, Per 1725, Sara 1728, Jonas 1739 (?). Lars Svensson dog 12 januari 1743. ([Dottern Sara 51](#)).

**103. Elisabet Persdotters** bakgrund är okänd. Gift med torparen Lars Svensson ovan. Okänt dödsdatum. ([Dottern Sara 51](#)).

**120. Bengt Eskilssons** bakgrund är okänd. Gift 1711 med Elisabet Jakobsdotter. Bonde i Stora Rotan i Gränna landsförsamling. Barn: Eskil 1711, Jonas 1714, Anders 1717. Några ytterligare uppgifter har jag inte om Bengt Eskilsson. Har han möjligen flyttat från församlingen efter att hustrun dog 1725. ([Sonen Eskil nr 60](#)).

**121 Elisabet Jakobsdotters** bakgrund är okänd. Gift med Bengt Eskilsson, se ovan. Död 26 september 1725, 47 år gammal (född omkring 1678). ([Sonen Eskil nr 60](#)).

**124. Daniel Hansson** föddes 22 juli 1719, son till bonden Hans Persson och hans hustru i V Noby i Lommaryds församling. Gift 1740 med Karin Persdotter och bonde i V Noby. Barn: Katharina 1741, Hans 1743, Sven 1747, död 1751, Johan och Karl 1750, Per 1754, Sven 1756, Erik 1758, död 1763. Daniel Hansson avled av bröstsjuka den 25 april 1770. ([Far 248, mor 249, sonen Hans 62](#)).

**125. Karin Persdotter** är känd enbart till namnet. Hon gifte sig 1740 med Daniel Hansson ovan och uppgavs då vara från Norrby i Lommaryd. Mera vet vi inte om henne - ännu. ([sonen Hans 62](#)).

## **GENERATION 8** (128 - 255)

I denna generation glesnar leden ytterligare. Här skulle egentligen funnits 128 personer men många av dessa är okända. Vi är i denna generation nere i 1600-talet och kyrkoböckerna kan då inte längre lämna några upplysningar. Det krävs annan dokumentation, tryckta källor eller något annat.

**168. Andreas Georgi (Göransson) Svebilus** föddes 24 jan. 1626, son till kronobefallningsman Göran Eriksson och Ingeborg Larsdotter på Råby gård utanför Kalmar. Han studerade i Kalmar 1633, blev student i Uppsala 1645, fil mag 1656, konrektor i Kalmar 1656, teol.lektor, kyrkoherde i Ljungby utanför Kalmar 1669 och till sin död, kontraktsprost från 1673, riksdagsman 1668 och 1676. Han hade

full prebendefrihet på Ljungby pastorat. Gift med Katharina Kylandra den 3 feb.1661. Död 18 jan.1692. De hade barnen Daniel 1661, kyrkoherde i Åby, Helena 1662, Ingeborg 1665, Görän 1665, död i späda ålder, Anna 1661, Katharina 1668, Georg 1669, kyrkoherde i Ryssby, Elisabet 1671, Anders 1677, kyrkoherde i Arby. Samtliga döttrarna blev gifta med präster. En broder till Andreas, Olof Svebilius, blev ärkebiskop.

(Far 336, mor 337, sonen [Daniel 84](#))

**169. Katharina Kylandra** föddes 27 juni 1640, dotter till domprosten Daniel Kylander och hans hustru Helena Eriksdotter Valleria i Linköping. Gift med Andreas Svebilius ovan.

(Far 338, mor 339, sonen [Daniel 84](#))

**170. Gerhard Nilsson Bremer** föddes omkr 1630-1640, rådman och stadssekreterare i Kalmar. Hans ursprung är inte klarlagt. Troligen var han son till köpmannen Nils Davidsson Bremer i Kalmar och sonson till köpmannen och tillika postmästaren David Bremer i Kalmar. David Bremer var då ev. son till Michael Bremer, wachtmester i Kalmar, en myndighetsperson som utsågs av konungen, i detta fall av Johan III 1571. Denna släkt har ev släktskap med övriga Bremer-släkter i landet, i Stockholm, Huskvarna m fl platser. Gerhard Nilsson Bremer var gift med Katharina Frank. Ett barn är känt, Katharina f 1672.

(Far 340, mor 341, dottern [Katharina 85](#))

**171. Katharina Frank**, född omkr.1630, var ev dotter till garvaren Claes Frank d ä i Kalmar. Hon hade i så fall en broder, Petrus Claudii Frank, f 18 mars 1649, som studerade i Uppsala och dräptes där 1667. Gift med Gerhard Nilsson, se ovan. Hon dog i Kalmar 5 dec. 1715.

(Dottern [Katharina 85](#)).

**174. Anders Olofsson Bonde** föddes 1622, dog 1694. Han var handlande och borgare i Stockholm. Bonde var en borgarsläkt i Stockholm. Om något samband fanns med den adliga släkten Bonde är inte känt. Gift 1671 med Margareta Sylvestersdotter och fick med henne två barn, Anders 1678 och Brita 1680. Efter hustruns död gifte han sig 1677 med Katharina Eriksdotter Lund. De fick tre barn, Olof 1672, fil. kand. och ogift, vidare Maria 1675 och Katharina 1672. Ursprunget är okänt. ( [dottern Katharina 87](#))

**175. Katharina Eriksdotter Lund** f omkr.1650, död i Stockholm 1676, dotter till järnhandlanden och krämaren i Stockholm, Erik Eriksson Lund. Gift med Anders Olofsson Bonde ovan. Vidare uppgifter om denna släktgren saknas.

(Far 350, dottern [Katharina 87](#))

**248. Hans Persson** föddes ca 1686. Hans bakgrund är okänd. Gift med Kerstin Danielsdotter. Bonde i V Noby, Lommaryds församling. Barn: Daniel 1719, Johan 1723. Död i V Noby 1740, 54 år gammal. ( [Sonen Daniel 124](#)).

**249. Kerstin Danielsdotter** föddes ca 1691. Hennes bakgrund är okänd. Gift med Hans Persson, se ovan. Död 1751 av bröstsjuka, 60 år gammal.

( [Sonen Daniel 124](#)).

## **GENERATION 9** (256 - 512)

Människorna i denna generation levde under 15- och 1600-talet. Tyvärr, av de 256 personer som våra förfäder är till antalet i denna generation, känner vi endast till 4.

**336. Görän Eriksson Svebilius** föddes 7 maj 1589, son till kronobefallningsmannen Erik Rasmusson och Elin Olofsdotter, troligen boende vid Kalmar. Görän gifte sig med Ingeborg Larsdr och blev kronobefallningsman i Södra Möre, Kalmar län. Familjen bodde på Råby gård utanför Kalmar. De fick



följande barn: Elin 1619, död ung, Erik 1620, bokhållare hos greve G A Banér, Lars 1621, tingsnotarie, Olof 1624, adlad och erhöll namnet Adlerberg och blev ärkebiskop. Hans släkt är, eller var, representerad på riddarhusen i bl a i Sverige, Estland och Ösel. Vidare föddes Andreas 1626, kyrkoherde i Ljungby, Erasmus 1628, Helena 1630, Jonas 1635, postinspektör i Jönköping, Gustaf 1633, Göran 1635, Didrik 1636 och Israel 1639.

(Far 672, mor 673, sonen Andreas 168).

**337. Ingeborg Larsdotter** var dotter till en löjtnant från gården Rostad utanför Örebro. En syster till henne är känd, Rachel, gift med kyrkoherden Anders Olofsson. Jag saknar närmare uppgifter om föräldrarna.

(Sonen Andreas 168)

**338. Daniel Kylander** föddes 1611, son till biskopen i Linköping, Jonas Kylander och hans hustru Elin Håkansdotter. Han blev själv domprost i Linköping samt uppges vara fil dr. Han var gift med prästdottern Helena (Elin) Valleria. Ett barn är känt, Katharina Kylandra f 1641. Daniel Kylander dog 1641.

(Far 676, mor 677, dottern Katharina 169)

**339. Helena Eriksdr Valleria** föddes omkr 1595, dotter till kyrkoherden Erik Larsson Vallerius. Modern är okänd. Hon gifte sig 1618 med landskamreraren Simon Andersson Lövgren i Linköping. Efter dennes död gifte hon sig 1639 med Daniel Kylander ovan, och efter dennes död gifte hon sig med kyrkoherden Samuel Petri Brask, som enligt uppgift var brorson eller brorsonson till biskopen Hans Brask i Linköping. Helena dog 1647.

(Far 678, dottern Katharina 16)

## **GENERATION 10** (512 - 1023)

Som synes glesnar leden ytterligare. Av 512 personer har vi fem kända personer.

**672. Erik Rasmusson Svebilus** föddes omkring år 1550, son till bonden Rasmus Göransson i Svensby (Sveby) i Sillerud, Värmland. Fadern skall ha varit född omkring år 1510 och hans fader, Göran, omkring år 1470, även han bonde på Svensby, allt detta enligt Svenska Ättartal. Erik Rasmusson var gift med Elin Olofsdotter, känd endast till namnet. Tre barn är kända: Ingeborg, Rasmus och Göran.

(Far 1344, sonen Göran 336).

**673. Elin Olofsdotter** var gift med Erik Rasmusson Svebilus, se ovan. Okänd i övrigt.

(sonen Göran 336).

**676. Jonas Kylander** föddes 1566, son till bonden Nils Joensson och hans hustru Karin Haraldsdotter i Drättinge, Gammalkil (förr stavat Gamblekyl). Av den gamla stavningen uppstod namnet Kylander, som blev namn på en mycket stor prästsläkt, mest omtalad i Linköpings stift. Jonas studerade i Linköping, Söderköping och Stockholm. Sina första lärospån inhämtade han dock av en morbroder, Påvel Haraldi, som var kyrkoherde i Vimmerby (1575). Det berättas att han under sina studier i Stockholm skaffade pengar genom att leda koralsången vid gudstjänsterna på Kungliga slottet. Han tog studentexamen i Uppsala 1583, suderade sedan i Johan III:s skola i Vittenberg 1592. Åer 1599 blev han rektor i Linköping, 1503 pastor i Stockholm, 1604 pastor i Mariestad, kyrkoherde i Vadstena 1605, därefter biskop i Linköping, en befattning som han enligt uppgift fick övertalas till att ta. Han var under sina sista år sängliggande i sjukdom. Han var gift med Elin Håkansdotter. De hade sonen Daniel, född 1611. Jonas Kylander dog 1630. (Far 1352, mor 1353, sonen Daniel 338).

**677. Elin Håkansdotter** föddes 1578, dotter till kyrkoherden i "Gamblekyl", Haquinus Canuti (Håkan Knutsson), och hans hustru Karin Rasmusdotter. Gift med biskopen i Linköping, Jonas Kylander, se ovan. (Far 1354, mor 1355, sonen Daniel 338).

**678. Erik Larsson Vallerius** föddes enligt uppgift år 1525, död år 1602. Han blev kyrkoherde i Vissefjärda 1559, i Vimmerby 1565, i Högby på Öland 1567, han underskrev Uppsala mötes beslut år 1593. hans fader var klockare i Dalby i Växjö stift. Släkten Vallerius antas komma från Valle härad i Västergötland.

Det berättas att han år 1585 härbärgerade konung Sigismund och hans hovstat, varför han anhöll om skattenedsättning samma år. År 1592 led han stor skada av eldsvåda och erhöll skattefrihet det året.  
([Far 2356](#),

## **GENERATION 11**

( 1024 - 2047 )

**1352. Nils Joensson** föddes omkr år 1530, son till Joen, bonde i Drättinge i Gammalkil. Joen är anfader till en stor prästsläkt. Han hade sex söner, Nils och Karl blev bönder i Drättinge, Anders och Per blev bönder i grannbyn Blaxtorp, Joen blev bonde i Broby och Bengt blev troligen också bonde. Det var sonsönerna och deras söner som blev präster. Nils Joensson var gift med Karin Haraldsdotter.

([Far 2704](#), [sonen Jonas 676](#)).

**1353. Karin Haraldsdotter** föddes omkr.1530. Hennes bakgrund är okänd. Hon hade en broder, Påwel Haraldi, född 1520 (samma år som Stockholms blodbad) , studerade i Uppsala 1555, prästvigdes 1560, blev kyrkoherde i Vimmerby 1568.

([Sonen Jonas 676](#)).

**1354. Haquinus Canuti** (Håkan Knutsson) föddes omkr år 1525 och var son till bonden Knut Håkansson i Drättinge i Gammalkil. Han promoverades 1558 och blev komminister i Gammalkil samma år. År 1575 blev han kyrkoherde där. Han samtyckte till liturgin år 1588 och undertecknade Uppsala Mötes beslut 1593. han var kontraktsprost år 1590-1600. Han var gift med Karin Rasmusdotter och fick med henne barnen Johannes, som blev kyrkoherde i Rappestad, Kristmannus blev kyrkoherde i Gammalkil, Elin blev gift med biskopen Jonas Kylander, Margareta blev gift med kyrkoherden G Olavi i Västerlösa, samt Andreas som blev kyrkoherde i Hägerstad och Oppeby. Håkan Knutsson dog år 1600. En farbroder till honom, Lars Håkansson, var kyrkoherde i Västra Tollstad.

([Far 2708](#), [dottern 677](#))

**1356. Lars Vallerius** var klockare i Dalby i Växjö stift. Släkten antas komma från Valle härad i Västergötland.

([Sonen Erik 678](#))

## **GENERATION 12**

(2048 - 4096)

**2708. Knut Håkansson**, bonde och far till Haquinus Canuti ovan, föddes omkr. år 1500 och var son till Håkan, som troligen också var bonde i Drättinge i Gammalkil.

([Sonen Håkan 1354](#)).

### **Källor:**

Kyrkoböckerna i resp. församlingar  
Herdaminna i respektive stift  
Huskvarna Krönika av Lindstam  
Kalmar stads historia  
Östgöta nation i Lund  
Smolandii upsaliensis  
Svensk släktkalender

Svenska ättartal  
Elgenstjärnas adelskalender